



Det mesta i matvåg går att köpa i enkla stånd längs gatorna.



På gatorna blandas djur, människor, rickshaws, bilar, mopeder, lastbilar, bussar i en aldrig sinande ström.



Några kvinnor diskar sina kärl ute på gatan.



Kerry Hilton, ledare för FreeSet, på promenad genom Sonagachi.



Indierna är effektiva vid sina varutransporter.

Företagandet lyfter Indien

Det är svårt att föreställa sig en miljard människor. Men det finns fler än så i Indien. Landet har världens största medelklass där engelska är första- och många jobbar inom IT-sektorn.

Indiens ekonomi har liberaliserats och därigenom har hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdomen. Samtidigt har landet enorma utmaningar: 500 miljoner människor är under 25 år och det innebär hundratals miljoner människor som står på tur att söka jobb. Landets utbildningssystem sacker efter för massorna samtidigt som man producerar oerhört kvalificerad arbetskraft som IT-konsulter och läkare. Indien har högre procent av lyckade hjärtoperationer än USA. Samtidigt försvinner tio procent av indiska läkare till andra länder.

Jag besökte de indiska mångmiljonstäderna

Kolkata och Hyderabad i februari. Även om besöken var korta så kunde man nämligen enkelt konstatera att ekonomisk politik kan göra skillnad – till det bättre och det sämre.

Storstäder i Asien har vanligtvis allt, från fattiga områden till medelklassförorter till stora bankpalats. Där brukar finnas allt ifrån enkla matstånd på trottoarerna till McDonalds och finare restauranter. Och nämligen gott om utländska investeringar. Men så är det inte i 15-miljonersstaden Kolkata. Det beror i hög grad på att man har haft ett kommunistiskt styre i årtionden. Här har Lars Ohly's gelikar sett till att fattigdom cementerats och investeringar uteblivit.

Men även Mona Sahlin's företrädare Olof Palme sa i en partiledardebatt 1982 att han blev stolt och glad socialist när han såg den

fruktansvärda fattigdomen i Indien. Men det var under de socialdemokratiska liknande regimerna ledda av bland andra Indira Gandhi, som fattigdomen cementerades och fördjupades. Det var först när avregleringar och mindre statlig styrning infördes som hundratals miljoner människor lyftes ur fattigdom genom företagsutveckling.

Resan in till stan från Hydrabads nybyggda och lovprisade flygplats, på den nybyggda och upphöjda motorvägen, ger bilden av en annan slags stad, en stad i utveckling.

Men båda städerna har det fascinerande trafikkaoset gemensamt. På gatorna blandas djur, människor, rickshaws, bilar, mopeder, lastbilar, bussar i en aldrig sinande ström där varje millimeter av vägen upptas av någon eller något.

Det finns ingen anledning att försköna fattigdom

och misär, men jag noterade ännu en gång att i slum och bland fattiga möts jag ofta av leenden, ett vänligt "god morgon", blir bjuden på te och inbjuden på middag av okända människor. Det händer inte på Stockholms tunnelbana eller i dess förorter, men det händer i en stadsdel i Kolkata som heter Sonagachi. Området är fattigt, otroligt smutsigt och tätt befolkat men det är också ett sexdistrikt med uppemot 10 000 kvinnliga offer för prostitution och människohandel.

Jag besökte företaget FreeSet som ligger i Sonagachi och som erbjuder jobb och frihet för kvinnorna i sexindustrin. Man har nu över 150 kvinnor anställda och dessa kvinnor har fått sina liv förvandlade genom kristet företagande. Kerry Hilton, som startat och leder företaget, bor i en lägenhet mitt i fabriken som ligger i Sonagachi. Han vet att

man endast kan befria och återupprikta dessa kvinnor om man kan erbjuda riktiga jobb med värdighet som alternativ. Kerry och jag vandrade gata upp och gata ner i distriktet och han möts av respekt och har blivit välkänd som ett ljus och hopp i detta miserabla område.

I Hyderabad besökte jag ledningsgruppen för India Missions Association, IMA, för att tala just om Business as Mission / företagande som mission, något som bland annat Kerry

Hilton gör genom FreeSet. Procentuellt sett är det väldigt få kristna i Indien, men där finns en stark och växande missionsrörelse. IMA är en paraplyorganisation bestående av över 220 indiska missionsorganisationer som tillsammans sänder ut cirka 40 000 indiska missionärer.

TEXT & FOTO:
MATS TUNEHAG
mats.tunehag
@varldenidag.se



>> Intressant om Indien på nätet

■ Kerry Hiltons företag FreeSet: www.freesetglobal.com

■ I september 2008 gjorde jag ett reportage om FreeSet i Världen idag: http://www.bamofsweden.se/images/stories/pdfs/VarldenIdag_080917.pdf

■ India Missions Association: www.imaindia.org

■ Mer om Business as Mission (Företagande som mission): www.bamofsweden.se