

# Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Η ομάδα έκδοσης της «Επιχείρησης ως Αποστολή» του Φόρουμ της Λωζάννης (LCWE) 2004 εργάστηκε για ένα χρόνο, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Θεού για την εργασία και τις επιχειρήσεις, του ρόλου των επιχειρηματιών στην εκκλησία και τις ιεραποστολές, τις ανάγκες του κόσμου και την ενδεχόμενη ανταπόκριση των επιχειρήσεων. Η ομάδα αποτελείτο από πάνω από 70 άτομα από όλες τις ηπείρους. Οι περισσότεροι προερχόμενοι από επιχειρηματικό υπόβαθρο, άλλα επίσης υπήρχαν ηγέτες εκκλησιών και ιεραποστολών, εκπαιδευτικοί, θεολόγοι, δικηγόροι, και ερευνητές. Η διαδικασία συνεργασίας συμπεριλάμβανε 60 έγγραφα, 25 μελέτες περιπτώσεων, πολλές διεθνείς και τοπικές διαβουλεύσεις της ΕΩΑ και διαδικτυακές συζητήσεις, με αποκορύφωμα τη μια εβδομάδα εργασίας και διαλόγου πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτές είναι μερικές από τις παρατηρήσεις μας.

## Επιβεβαιώσεις

Πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες κατ' εικόνα Του με την ικανότητα να είναι δημιουργικοί, να δημιουργούν όμορφα πράγματα για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους – αυτό συμπεριλαμβάνει και τις επιχειρήσεις. Ακολουθούμε με πίστη τα βήματα του Ιησού, που συνεχώς και με συνέπεια ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των ανθρώπων που συναντούσε, διακηρύττοντας έτσι την αγάπη του Θεού και το ρόλο της βασιλείας Του.

Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δίνει εξουσία σε όλα τα μέλη του Σώματος του Χριστού να υπηρετούν, να καλύπτουν τις πραγματικές, πνευματικές και φυσικές ανάγκες των άλλων, διακηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού.

Πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει καλέσει και εξοπλίσει επιχειρηματίες να κάνουν διαφορά μέσα και διαμέσου των επιχειρήσεων για τη Βασιλεία του Θεού. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Έτσι οι Χριστιανοί επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της ολιστικής μεταμόρφωσης μέσω των επιχειρήσεων.

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η φτώχεια και η ανεργία είναι συχνά ανεξέλεγκτες σε περιοχές που το όνομα του Ιησού σπάνια ακούγεται και γίνεται κατανοητό.

Αναγνωρίζουμε την τρομερή ανάγκη αλλά και τη σημασία της ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ωστόσο, όλο αυτό είναι κάτι παραπάνω από αυτή καθ' αυτή

την επιχείρηση. Η Επιχείρηση ως Αποστολή είναι μια επιχείρηση με προοπτική, σκοπό και αντίκτυπο στην βασιλεία του Θεού.

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία εργασιών και πολλαπλασιασμό των επιχειρήσεων σ' όλο τον κόσμο, με στόχο το τετραπλό όφελος: πνευματική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική μεταμόρφωση.

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η εκκλησία έχει ένα τεράστιο, και σε μεγάλο βαθμό, αναξιοποίητο πόρο στη χριστιανική επιχειρηματική κοινότητα για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου – μέσα και διαμέσου των επιχειρήσεων – και έτσι να δοξασθεί ο Θεός στο χώρο των επιχειρήσεων και πέρα απ' αυτόν.

### Κάλεσμα

Καλούμε την παγκόσμια εκκλησία να προσδιορίσει, να επιβεβαιώσει, να προσευχηθεί, να αποστείλει και να απελευθερώσει τους επιχειρηματίες να ασκήσουν τα χαρίσματα τους και το κάλεσμα τους ως επιχειρηματίες μέσα στον κόσμο - σε όλα τα έθνη και έως τα πέρατα της γης.

Καλούμε τους επιχειρηματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, να δεχτούν αυτή την επιβεβαίωση και να εξετάσουν το ενδεχόμενο πως τα χαρίσματα τους και η εμπειρία τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι πιο επείγουσες πνευματικές και φυσικές ανάγκες του κόσμου διαμέσου της ΕΩΑ.

Συμπέρασμα Το αληθινό συμπέρασμα της ΕΩΑ είναι AMDG - ad maiorem Dei gloriam – για τη

μέγιστη δόξα του Θεού. Η ομάδα έκδοσης της «Επιχείρησης ως Αποστολή»

Οκτώβριος 2004 Ομάδα σύγκλισης: Mats Tunehag Wayne McGee Josie Plummer