

MATT & MÄTT PÅ MÅTT MAN MÖTT

Vet du vad en meter är? Ja, en sån som vi använder för att mäta längden på uzbekiskt tyg eller en japansk Toyota Camry eller avståndet mellan två lyktstolpar på Ölandsbron. Per definition är en meter längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i fria rymden under tiden $1/299\,792\,458$ sekund. Det du! Det metriska systemet har hjälpt oss både i Sverige och mellan olika länder att kunna jämföra och förstå hur långt något är.

Förr så hade vi en mängd olika enheter: Decimallinier, verktum, decimaltum, kvarter, fot, alnar, famnar och stänger. I dag tänker vi sällan på detta, men vi blir påmind om måttenheternas olikheter när vi kommer till exempelvis New York. Då blir det exempelvis en tum, fot eller mile.

Vi gör ett tioårigt hopp i tid och rum till Moskva år 2001. Ett 80-tal metropoliter, ärkebiskopar och biskopar från ortodoxa kyrkor var samlade. De kom från Ryssland i norr, Egypten i söder, Indien i öster och många andra länder. Temat var ”Tillsammans i mission”. Det var en intressant samling med mestadels herrar i långa svarta klädnader, stora guldkors på ofta framstående magar och underbara hattar. Jag var den udda och lite ovanliga fågeln i sammanhanget, inbjuden som rådgivare i tvärkulturella samarbetsprocesser.

Denna samling i Moskva, under ledning av den ryska ortodoxa kyrkans överhuvud Alexej II, var klart annorlunda. Det fanns mycket som man kunde känna samhörighet med och förstå. Det var bibelutläggningar, föredrag, bön, panelsamtal, arbetsgrupper, livliga diskussioner i korridorerna och glada skratt i matsalen. Men det var också sådant som inte var helt enkelt att förstå för en pastorsson med förflutet i Örebromissionen. Annat var bara ovanligt, men befriande och berikande.

Det finns en rikedom och komplexitet i den globala kyrkan, särskilt i ljuset av kyrkans långa historia. Det vore förmätet att hävda att jag tillfullo förstår djupen i de ortodoxa kyrkornas liturgi och teologi. Men på mötet i Moskva fanns en samhörighet, men också en del spänningar.

Stundtals tror jag en del spänningar beror på att vi använder olika måttenheter i olika kyrkor och länder. Här kommer jag dragandes med min ”meter” och försöker mäta och kommunicera med andra som använder ”fot”.

I samtalen i Moskva började vi ana varandras måttssystem. Vi kunde se olikheter i hur vi väger och mäter betydelsen av ord, diakoni, liturgi och annat. Men tillsammans kunde vi i någon mån, som Paulus säger, ”fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek”.

I mötet med kristna från andra kyrkor kan det därför vara bra att försöka förstå ”hur de mäter” djupen i sin gudsförståelse, och ”hur de väger” sin gudstjänst och sitt samhällsengagemang.

Nåväl, har du kommit ända hit i bloggtextern har du spenderat hundratals sekunder i sällskap med mina tankar. Därför bör du veta vad en sekund är: Det är varaktigheten av $9\,192\,631\,770$ perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinniåverna i grundstrålningen hos atomen cesium 133. Det du!

Nåväl, man kan bli matt och mätt på alla mått man mött. Men Gud är stor och gränslöst god, och kyrkan är ofta större än vi tror.

Mats Tunehag

November 2011