

Efter Utöya: får man ifrågasätta islamsk praxis?

Många tror – felaktigt – att alla människor fördömer terroråd. Vid 11:e september attackerna för tio år sedan jublade tusentals palestinier på gator och torg över dådet.

Många tror – också felaktigt – att alla religioner predikar fred. Jihad är faktiskt en slags grundpelare i islam.

Av 11:e september-terroristerna kom 15 av 19 från Saudiarabien. För tio år sedan var militant jihad en bärande del av undervisningen i skolor i landet. President Bush utövade påtryckningar att detta skulle bort från läroplanen. Obama vill inte ta upp det. Hur ser det ut idag?

I Saudiarabien får fortfarande varje skolbarn lära sig att judar och kristna är fiender. I skolböckerna kallas judar för apor och kristna kallas svin. Undervisningen uppmuntrar till våld mot icke-muslimer. Man ska straffa och döda dem som lämnar islam.

Det kan kännas geografiskt fjärran men är en tragisk verklighet i både Norge och Sverige. Men det finns en blind fläck hos svenska journalister. Det är en öronbedövande tystnad från svenska politiker.

En imam i Rinkeby i Stockholm uttalade sig nyligen i Sveriges radio om att de som lämnar islam – i Sverige – bör mördas.

I Norge överfölls och misshandlades nyligen en före detta muslim på en flyktingföreläsning för att han lämnat islam.

Vad tror ni skulle ha hänt om en imam i Sverige hade krävt att homosexuella skulle mördas? Vilka rubriker det skulle bli. Och debatter. Och demonstrationståg.

Vad hade hänt om en ung kvinna med muslimsk bakgrund hade blivit misshandlad eller mördad för att hon var ihop med en icke-muslim? Jo, det vet vi för det har hänt: stora manifestationer på Sergels torg.

Kvinnor, homosexuella och kristna är alla exempel på de som råkar illa ut där islam får avgörande inflytande. Det inflytande ledde till 11 september attackerna. Det inflytandet kräver sin tribut även i Sverige och Norge år 2011. Religionsfriheten inskränks och före detta muslimer måste gå under jorden. Några misshandlas.

Detta måste vi tala om. Även efter Utöya.

Mats Tunehag

Sep 2011